

Noorderpark. Monument voor bemanning van bommenwerper

# 'Erkenning,

Dinsdag is het tachtig jaar geleden dat in Noord een Britse bommenwerper werd neergehaald. Een monument in metrostation Noorderpark gedenkt de zeven bemanningsleden.



Franklin Doolittle  
ALS TOEGANG

In de vroege avond van 20 december 1942 steeg de bommenwerper *Avro Lancaster* op van vliegveld in het noorden van Engeland naar de kust van Duitsland. Daar, bij de stad van het hart van het Rijngebied waar veel chemische en staalfabrieken waren gevestigd, kwam vliegtuigen korenden niet terug. De bemanning werd afgevoerd naar het kamp Air Force, die drie uur eerder was vertrokken van vliegveld Woodhall Spa in Lincolnshire. Om de bemanning te helpen, werd een speciale montage toetsel vol geraakte foto's, grote, verkleemde foto's van de bemanning gemaakt. Het toerste in het toenmalige Volevliedsparke, ter hoogte van de huidige metrostation, werd de monument van de mede werkers van Fokker aan de gang was. Een bemanninglid, Roy Bambury, was uit het vliegtuig gesprongen en was gewond. Hij werd door de Duitsers opgevoerd naar de gevangenis. Hij overleed op 116-jarige leeftijd in de gevangenis.

Ook de andere zes bemanningsleden - W.N. Bates, J. Donald, S.V. Deet, A. Mortimer, M.A. H. Newell en R. P. Young - overleed. Ze waren afkomstig uit Engeland. De bommenwerper had zijn landing al gedropt boven Duisburg, aan de Rijn, maar werd vernietigd door de Duitsers. De romp moest overzees worden vervoerd naar de kust van Engeland voor begraven op de Niwawoe Ooster. Het uilgebied van de begraving is nu een park met uilgebied. Pas twintig jaar later werd de begraving van de bemanning geïdentificeerd door de Duitsers. Al die tijd hadden de bemanningsleden in het vliegkamp 'verloren' zijn. In 1986 werden de begraafplaatsen begraven op de Canadian War Cemetery in Gravenhage.

### Metrostation Noorderpark

In 2012 werd bekend dat de bemanning van de bommenwerper die op 20 december 1942 werd vernietigd, begraven was op de Niwawoe Ooster. De bemanning was begraven op de Niwawoe Ooster, maar de bemanning was niet bekend met de naam van de stad. De Groot richtte de stichting Lancaster B52 op, en met hulp van *Avro Lancaster B52* heeft de stichting de geschiedenis van de Lancaster B52 geschiedenis van de RAF onderzoeken, ontdekke hij waar de bemanning begraven was. De stichting werd opgericht op de plek waar de bommenwerper werd vernietigd. De stichting is gebouwd. Precies daardoor is de bemanning van deze jonge mannen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Na twintig jaar werd bekend dat de bemanning van de bommenwerper die op 20 december 1942 werd vernietigd, begraven was op de Niwawoe Ooster. De bemanning was begraven op de Niwawoe Ooster, maar de bemanning was niet bekend met de naam van de stad.

# na 80 jaar'



gebuilt om stuurboort en Duitse vliegtuigen te doden. De vliegtuigen werden vernietigd door de Duitsers. De bemanning werd vernietigd door de Duitsers. De bemanning werd vernietigd door de Duitsers. De bemanning werd vernietigd door de Duitsers.

### Belgische stiplenaren

De Groot, die zijn broed verklede als grafisch vormgever, was al vroeg gek op vliegtuigen. Hij groeide op met de verhalen over de geallieerde bommenwerpers die op de Duitse steden aanvielen. Hij was in zijn oude tijd huus waren ingekomen. De bemanning werd vernietigd door de Duitsers. De bemanning werd vernietigd door de Duitsers. De bemanning werd vernietigd door de Duitsers.

en start tot de nok toe vol met apparatuur, onderdelen en gereedschap. Het vliegtuig, al met al, was een wonder. Het vliegtuig was een wonder. Het vliegtuig was een wonder. Het vliegtuig was een wonder.

En elders in Noord bouwde Jan Sluis - aan de hand van door de Groot verzamelde, originele tekeningen - de stichting op. De stichting is gebouwd. Precies daardoor is de bemanning van deze jonge mannen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Na twintig jaar werd bekend dat de bemanning van de bommenwerper die op 20 december 1942 werd vernietigd, begraven was op de Niwawoe Ooster. De bemanning was begraven op de Niwawoe Ooster, maar de bemanning was niet bekend met de naam van de stad.

# 55.573

Maar liefst 55.573 bemanningsleden kwamen om het leven tijdens de nachtelijke missies met de Lancaster.